

FÖRSAMLINGSBLAD FÖR RINGAMÅLA



Okt 2011 • Årgång 13 Nr 3

Alve lämnar – Karin tar vid

Söndagen den 28 augusti tog Alve Svensson avsked av pastoratets församlingar i en sammanlyst högmässa i Ringamåla kyrka. Många hade mött upp för att ta avsked och tacka och visa sin uppskattning för Alve som person och präst.

Alve har begärt sex månaders tjänstledighet för att söka tjänst som sjukhuspräst i Kristianstad. En tjänst som han också fått. Alves band med Asarum-Ringamåla är dock så starka att de håller även om hans tjänst upphör här.

Det har han lovat och det lovar vi honom. Så vi väljer att inte säga farväl utan på återseende.



Rapport från Kyrkorådet

Vid senaste kyrkorådssammanträdet togs beslut om förslag till verksamhetsplan för 2012. Förslaget skall behandlas i kyrknämnden och budgetberedningen.

Förslag till Verksamhetsplan 2012 för Ringamåla församling

1. Barn- och ungdomsverksamhet

Ökad barn- och ungdoms/familjemedverkan i gudstjänsterna.

- Projekt ”Lucia”
- Medverkan av barn/ungdomsgrupp minst 2 ggr/termin
- Minst 1 familjegudstjänst/termin

2. Diakonin

- Återinför onsdagsträffarna 4 ggr/termin. Men först utvärdera höstens försök med ”Mötesplats Ringamåla”
- Vårfest alt. Höstfest i samarbete med Ringamåla Rödakors.
- Besöksverksamhet i samarbete med Ringamåla Rödakors.

3. Information och kommunikation

- Fortsatt utgivning av Ringamåla Församlingsblad.

4. Gudstjänster

- Huvudgudstjänst varje vecka
- Gudstjänsttid som regel kl 11. Sommartid kl 10. Andra tider vid enstaka tillfällen.
- Kör/solist/extra musik helst varje söndag.
- Medverkan i gudstjänst av barn/ungdom minst 2ggr/termin
- Kyrkkaffe om möjligt varje söndag.



Emma Andheim – ny kyrkomusiker

Emma Andheim bor utanför Karlskrona med sina 5 barn. Som musikpedagog blir hennes uppgift att öka musikinslaget i barnverksamheten. I Ringamåla ska hon leda kyrkokören samt öva med barnen till ett Luciaframträdande.

Karin Elblad's första gudstjänst i Ringamåla



Söndagen den 21 augusti höll pastoratets nya kyrkoherde Karin Elblad sin första predikan i Ringamåla församling.

I en välfylld storstuga i Nissagården hälsade Hembygdsföreningens ordförande Inez Gustafsdotter välkommen och överräckte Ringamålaboken. Efteråt bjöds på kaffe med hembakat.

Sedvanligt bjöds Karin på hästskjuts till och från Slänsmåla av Ville Magnusson.



Karin och Björn anländer med hästdroska.

Foto: Per-Ove Olsson

F Ö R E N I N G S - I N F O

Besök Ringamålas hemsida

www.ringamala.se



Ringamåla Hembygdsförening

Höstfest i Nissagården lördagen den 12 november

Traditionsenligt smörgåsbord.

Underhållning av Leif och Annkristin Thuresson.

Anmälan senast den 31 okt till Inez tel 32 35 14 eller Per-Ove tel 32 50 67.

Bygdekommittén

”Ett steg till - framåt för Ringamåla” är namnet på utvecklingsprojekt under ledning av Studieförbundet Vuxenskolan.

Projektet startade med ett upptaktsmöte i Högaböke Bygdegård under ledning av landsbygdsolitikern och riksdagsmannen Anders Åkesson.

Företrädare för ett 10-tal lokala föreningar hade samlats. Efter en analys av nuläget, fick deltagarna i uppgift att formulera en vision för Ringamåla med tidsperspektivet 5-10-15 år framåt.

Vid analysen framkom som positivt det fortfarande rika föreningslivet. Att stärka sammanhållningen och öka känslan av bygdegemenskap ansågs viktigt. Detta kan ske genom olika trivselaktiviteter, där bygdens föreningar samverkar. Midsommarfesten, Ringamåladagen, teater i Ire nämndes som exempel som fungerar. Mer sådant!

Efter upptaktsmötet har ytterligare tre möten hållits, där även kommunens landsbygdsansvariga politiker, Per-Ola Mattsson och Marco Gustavsson medverkat.

Landsbygden måste bli attraktivare

För att vända den nuvarande utvecklingen behöver landsbygdens attraktionskraft stärkas. Natur och friskluft räcker inte. Det minimum av samhällsservice som

erbjuder nyinflyttade i Ringamåla idag räcker inte heller. Förskolan måste garanteras en fortsättning. Bra kommunikationer är en nödvändighet. Vägunderhållet måste förbättras. Fiberbundet bredband är nödvändigt liksom fungerande mobiltelefoni. Detta är en förutsättning för att fler människor skall våga välja bosätta sig på landsbygden. Det är också en viktig förutsättning för företag att etablera sig.

Förbättringsplan – Fyra studiecirklar

Fyra studiegrupper bildades för att arbeta med en förbättringsplan.

Konkreta resultat av dessa cirkelträffar är denna sida i Församlingsbladet, dvs. en sida för föreningsinformation. Vidare har en hemsida för Ringamåla till-verkats. Ansvarig för detta arbete är Nils-Erik Svensson. Till sin hjälp har han haft Christian Jönsson och Nicklas Karlsson.

Ringamåladagen

Ringamåladagen den 4 september var som vanligt välbesökt. Bygden visade vad den har att företagande och föreningsliv. Det bjöds på stenugsbakat bröd, våfflor, grillad korv, svamputställning och konstutställning. Nils-Erik Svensson informerade om biodling, Karl-Åke Karlsson visade hur man bygger en träeka, Ville Magnusson visade sin samling gamla åkdon.

Förskolan hade öppet hus och kunde berätta att den nu har 16 barn inskrivna. Installationen av vår nya kyrkoherde, Karin Elmblad, skänkte extra glans åt dagen och som vanligt sken solen.

Bygdekommittén kallar till möte torsdagen den 27 /10 kl 18.30

Plats: Bygdegården

Ärenden:Utvärdering av Ringamåladagen samt att utse rapporteringsansvarig till "Infobladet".

Henrik H

Ringamåla Rödakors

1 november. Modevisning

Rödakorskretsarna i Karlshamns kommun anordnar Modevisning i Församlingsgården i Karlshamn. Kl. 18.30.

Underhållning: Maria Henriksson och medföljande musikanter.

Förtäring 50 kr. Anmälan till Eva Henriksson tel 32 42 16.

3 nov. Röda korset bjuder kyrkogårdsbesökarna på kaffe kl 10-15.

Efter nyår. Förstahjälpen-kurs för föräldrar.

Vi planerar en kurs riktad till småbarnsföräldrar. 2x3 timmar.

Anordnas i Ringamåla. Gratis. Intresseanmälan 073-094 21 25

Gustav Mattisson minns

Förra kyrkvaktmästaren i Ringamåla, Gustav Mattisson fortsätter berätta minnen från sin tid i Ringamåla. Gustav berättar om Fritz Håkansson "Slanta-Fritzen", torpare på Storön i Öjasjön.

Fritz Håkansson - "Slanta-Fritzen"

I södra delen av den lilla vackra Öjasjön mellan Öjamåla och Slänsmåla finns två öar, allmänt benämnda Storön och Lillön. På båda öarna kan man finna lämningar av bebyggelse. Så sent som i mitten av 1950-talet bodde en gammal man på Storön. Mannen hette Fritz Håkansson och kallades allmänt för "Slanta-Fritzen".



*Storön före 1950. Hembygdsföreningens bildarkiv.
Av fotot framgår, att det fanns flera byggnader på ön.*

Fotograf okänd

Fritz Håkansson var född i Slänsmåla 1865. Hans farfar Hans Magnusson "Slant" var båtsman i Slänsmåla, därav namnet "Slanta-Fritzen". Slant var båtsmansnamnet i Slänsmåla.

Fritz fader Håkan Hansson f. 1824 kom till Storön i Öjamåla som torpare.

Han var då ogift. Hans hustru Svenborg Thomasdotter f. 1827 i Vånga, kom troligen 1856. År 1857 föddes Inga, 1859 Ernst, 1860 Edvard och sist Fritz 1865.

I husförhörlängden står som inhyes förre båtsman Hans Magnusson "Slant". Är det möjligt att tre generationer har bott på denna Storön? Nu kommer Fritz med familj att bo där som den siste boende på ön.

Familjen bestod av förutom Fritz hustrun Emma Hansdotter född 1864 i Höga-böke, barnen Olga Teresia f. 1892, Jenny Thorborg f. 1895, Alexander Jerneus f. 1896, Knut Edvin f. 1898, Alice Emelia f. 1901 och Einar Osvald f. 1907.

Alexander bosatte sig i Bromölla. Knut Edvin och Alice Emelia bodde tillsammans i en stuga i Knaggelid.

”När jag träffade Fritz var han i 90-årsåldern. Fritz lär vid ett tillfälle fått ett hammarslag i skallen av en granne ”Kaulla- Håukan”. Om det var detta som gjort att han började fantisera som ”Kejsaren av Portugallien” vet jag inte. Han fantiserade om ön som ett eget land som han bestämde över. Han hade också stora besittningar i Tyskland. För övrigt var Fritz vital och levde kvar på ön en tid efter 90 år. Men till slut tyckte socialen i Asarum att det nog var tid för Fritz att komma till ålderdomshemmet i Asarum. Det gjordes flera försök men där fanns ju ingen landförbindelse och Fritz hade båten på sin sida. Och båtarna på landsidan var låsta. Inga övertalningar hjälpte. ”Jag vet nog vad ni vill och jag följer inte med” var Fritz’ svar. Men ”socialgubbarna” gav sig inte och en dag kom dom med egen båt med sig. Så till slut fick de Fritz med sig.

En tid efteråt var Anton Lundström och jag och hälsade på Fritz på hemmet. Fritz hade då mist sin identitet. Hans fina lång skägg var borta. Det var för svårt att hålla rent tyckte nog föreståndarinnan. Men det tyckte inte vi.”

Gustav Mattisson



”Slanta” Fritz den siste på Storön i Öjasjön. Här står han vid sjökanten på ön, där han levtt sitt liv. Men hur levde han? Och hur kunde åtta personer livnära sig på ön? Fritz dog 1961. 97 år gammal.

Hembygdsföreningens bildarkiv.

ANLITA KYRK TAXIN! Telefon 32 89 50

Taxi checkar köper du hos kyrkvaktmästaren, värdinnan eller på församlingsexpeditionen. Du betalar 20 kr tur och retur.

Ringamåla förskola



Läget är uppåt för Ringamåla förskola. För tillfället är 16 barn inskrivna.

DAGS FÖR LUCIA!

Vi övar måndagskvällar kl 18-19. Plats: Församlingshemmet
Har du några frågor, ring Emma Andheim tel 0708-26 44 88 eller
Lennart Olofsson tel 32 51 66

VÄLKOMNA!

Vi är till för Dig!

Linda Robson, Pastorexp. vardagar kl. 10-12	tel 32 86 00
Karin Elmblad, Kyrkoherde	tel 32 86 10
Jonas Fykman, komminister	tel 32 86 11
Anneli Väpnare, kurator, diakoni	tel 32 86 31
Anne Torvaldsson, kyrkvaktmästare	tel 32 86 21
Pastorexpeditionen Asarum	tel 32 86 00
Alf Olsson, kyrkogårdschef,	tel 32 86 29
Lennart Olofsson ordf. R.kyrkoråd	tel 32 51 66

Ansvarig utgivare och redaktör: Lennart Olofsson
Text och foto där ej annat anges: Lennart Olofsson